



דבר המנהל לפתיחת שנת הלימודים

תשפ"ד

" אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי",

פרקי אבות, פרק א', משנה י"ד.

שנת לימודים חדשה בפתח וההתרגשות רבה.

אבקש לברך את תלמידינו,

ברוכים הבאים לתלמידי שכבה ז', מחזור ק"ט. כל התחלה מלווה באופן טבעי במאמץ להתמקם, להכיר את המקום, את המורים ואת החברים החדשים לכיתה. אנו יודעים מניסיוננו שתוך זמן קצר מרגישים התלמידות והתלמידים בבית. צוות השכבה ערוך ומוכן, אני סמוך ובטוח שיעשו עבודה מצוינת.

ברוכים הממשיכים, תלמידי שכבה ח', שנה זו היא שנה עמוסה בלימודים ובפעילות חברתית וחינוכית.

ברוכים תלמידות ותלמידי שכבה ט', עבורם זו שנה אחרונה בחטיבת הביניים. שנה להשלמת פערים לימודיים ובחירת המגמות לבגרות.

ברוכים תלמידי שכבה י' העולים לחטיבה העליונה. אמנם ותיקים בבית הספר אך הרכב הכיתות חדש, המורים חדשים ומקצועות הלימוד הם לבגרות. בנוסף זו השנה שבה מתחילים התלמידות והתלמידות במחויבות האישית ובעשייה החברתית.

ברוכים תלמידי יא', שנת הלימודים העמוסה והמאתגרת ביותר מכל שנות הלימודים. עמוסה בלימודים עד לשעות מאוחרות, בפעילות חברתית ובבחינות בגרות. זו השנה של הצו הראשון ושל לימודי הנהיגה. אנו מלווים ומכינים את התלמידים גם בשני תחומים אלו.

אחרונים חביבים, **ברוכים תלמידי י"ב** מחזור ק"ד עבורם זו השנה האחרונה בבית הספר ובמערכת החינוך. שנה שבה יהיו הגדולים, שבה יתנו את הטון, שנה של סיומים ופרידות והשארת חותם.

הלל הזקן היה אומר " אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי".

מילות חכמה אלו מנחות אותנו בעשייתנו החינוכית, לתת לתלמידינו את הכלים והיכולת לקחת אחריות על חייהם ועל בחירותיהם, ללמדם להיות חלק מהחברה הישראלית, לראות את האחר והשונה, לאהוב אדם ולאהוב את הארץ.

צוות המורים שלנו מסור ומחויב למטרות אלו, אני מאמין בו בכל ליבי.

אבקש לאחל שנה טובה, שנה של שמחה ובריאות לקהילת הגמנסיה ולכל עם ישראל.

דני ליבוביץ, מנהל הגמנסיה